

Den skjulte prins



Et eventyr af Ole Dan Larsen

DEN SKJULTE PRINS af Ole Dan Larsen

© Afola 2020. Opførelsesrettighederne tilhører Ole Dan Larsen og Afola.
Afola, Zentavej 18, 9260 Gistrup. www.afola.dk

Udgivelser af Ole Dan Larsen:

H.C. Andersen: Snedronningen, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Mjöllner og Mistelten, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

W. Shakespeare: En Skærsommernatsdrøm (overs. og bearb.), Drama 1989 (ebog Afola 2020)

Cambrigde serie: Arbejdsbog til En Skærsommernatsdrøm (overs.), Drama 2000

George Büchner: Woyzeck (overs. og bearb.), Drama 1992 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Troldspejlet, Drama 1996 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Den evige Faust, Afola 1998 (ebog Afola 2020)

W. Shakespeare: Stormen (overs. og bearb.), Afola 2002 (ebog Afola 2020)

H.C. Andersen: Rejsekammeraten, Afola 2002 (ebog Afola 2020)

H.C. Andersen: Skyggen, Afola 2005 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Den skjulte prins, Drama 2009 (ebog Afola 2020)

Ole Dan Larsen: Webdronningen, Afola 2011 (ebog Afola 2020)

ISBN 978-87-91402-29-6

Personerne:

Ditlev Folkekær	Kongen af det lille kongerige Herborvistan Midaldrende, kraftigt bygget. Har før været handlekraftig og snarrådig, men er nu svag og ældet.
Erik	Prinsen af Herborvistan 18 år, atletisk. Ambitiøs, egoistisk, hensynsløs og magtbegærlig.
Gert von Kraeft	Førsteministeren i Herborvistan Midaldrende, spinkelt bygget. Beregnende og hævngherrig rænkemager.
Emil von Leonhardt	Kaptajnen for kongens livgarde Midaldrende, toptrænet. Retfærdig, følsom, handlekraftig.
Sigurd Slemmer	En soldat i livgarden 30 år, toptrænet. Hensynsløs, egoistisk.
Tove	Prinsessen af kongeriget Bortistan 18 år, smuk. Følsom.
Søren Skovsnar	Jægeren i Kronskoven Midaldrende. Friluftsmenneske.
Hans	Jægerens søn 18 år, slank. Uerfaren men lærenem.
Luigi Famangiare	Den kongelige køgemester I 30'erne, kraftig. Temperamentsfuld italiener.
Kragen Egernet Grævlingen	} Hans' dyrevenner i Kronskoven

Scenebilleder:

- Billede 1: Skoven
- Billede 2: Køkkenet
- Billede 3: Slottet
- Billede 4: Skoven
- Billede 5: Fangehullet
- Billede 6: Slottet

1. billede Skoven

- Jægeren (Ind) Kom nu Hans!
Lad være med at larme sådan. Du skræmmer vildtet væk.
- Hans (Ind) Undskyld. Men der er så mange visne grene.
- Jægeren Jeg har Gud ved hvor mange gange prøvet at lære dig at gå lydløst.
Hvordan skal du ellers komme på skudhold?
- Hans Jeg har det ikke sådan rigtig i fødderne.
- Jægeren Lærer du det nogensinde?
- Hans Det gør jeg. Degnen siger, man skal lære, så længe man lever.
- Jægeren Åhr den skole! Du skulle have været i skoven hele dagen.
- Hans Jamen jeg skulle jo lære at læse og skrive og regne og...
- Jægeren Giver det mad på bordet? Det er også den præst, der påstod du havde et godt hoved.
- Hans Jamen far!
- Jægeren Ja, ja. Præsten er vel god nok. På sin måde. Men hvad ved han om skoven?
- Hans Han ved meget om alle Guds levende skabninger.
- Jægeren Og jeg ved meget om at skyde dem. Og det er det du skal lære.
- Hans Jeg prøver jo.
- Jægeren Ssch. (Hvisker) Se bukken. Kan du huske, hvad jeg har lært dig?
- Hans Ja. Sigt lige bagved og lidt under bladet. Så rammer jeg hjertet.
- Jægeren Og hvad med vejret?
- Hans Det er da godt - jeg mener... Træk vejret dybt ind og hold det, indtil du brænder skuddet af.
- Jægeren Godt Hans. Se! Nu vender han siden til.
- Hans Hvor er han smuk.
- Jægeren Ja! Det perfekte bytte! Skyd.

Hans Skyd? Ja, selvfølgelig. Rolig nu. Rolig.

Jægeren Han rejser hovedet. Han ser på os. Skyd!

Hans Jeg har ham på kornet. (*Nyser, så skuddet går af i luften*). Ramte jeg?

Jægeren Den buk var en formue værd oppe på slottet!

Hans Ja.

Jægeren Du kommer ikke hjem, før du har vores aftensmad! Har du forstået?!

Hans Ja far.

Jægeren Hvad er det for en søn, jeg er blevet prasket på? (*Ud*)

Hans Prasket på? - Far!?

Kragen (*Ind*) Han havde travlt. Og så vred ud..

Hans Stakkels far. Han vil så gerne have, at jeg skyder noget.

Kragen Tak skal du have.

Hans Hvad mener du med det?

Kragen Tak fra bukken.

Hans Fra bukken?

Kragen Ja. Da han så, det var dig, vidste han, at han overlevede.

Hans Nååh. Det kunne da være, at jeg ramte.

Kragen Ikke dig.

Hans Hvorfor det? Jeg sigter faktisk godt.

Kragen Det kan godt være, du sigter godt. Men du rammer skidt.

Hans Alle I dyr er mine venner. Og man skyder ikke sine venner.

Kragen Hvad siger din far, når du nu ikke skyder noget.

Hans Han bliver vred og går hjem.

Kragen Hvad så med maden?

Hans Det er altid mig, der laver mad. Og der er så mange grøntsager og urter og frugter og nødder i skoven og i haven. Dem kan man lave mange dejlige retter af. Nå, men det problem har jeg ikke mere.

Kragen Hvordan det?

Hans Far ved godt, at jeg aldrig bliver jæger. Så han har skaffet mig arbejde på slottet.

Kragen På slottet?

Hans Ja. Jeg skal begynde i køkkenet i morgen.

Kragen Skal du arbejde på slottet?

Hans Jeg er god i et køkken.

Egernet *(Ind)* Ikke dååårligt, ikke dååårligt.

Kragen Hej, egern! Hvordan går det?

Egernet Jamenjamensamen jeg har jo så travlt, så travlt, så travlt.

Hans Ja, du skal jo ikke lide nød til vinter.

Egernet Jeg kan lide nødder hele året. Men om vinteren smager de ekstra godt.

Kragen Kan du lide kokosnødder?

Egernet Ko-ko-kos-nødder?

Kragen Ja, jeg så kokken på slottet smide nogle kokosnødder ud.

Egernet Hvad er ko-ko-kos-nødder for noget, for noget, for noget?

Kragen Det er nogen nødder, der er næsten lige så store, som du selv er.

Hans Dem har jeg hørt om...

Egernet Så store som jeg, som jeg?

Kragen Ja da! De ligger på møddingen. Der er mad til mange uger.

Egernet Jamensåjamenså må jeg hente dem.

Hans Vent et øjeblik. Jeg skal også til slottet.

Grævling *(Ind, vælter Hans)* Se dig for! Min sti og må jeg så be' om. Det kan jo ikke gå an.

Hans Det er ikke din sti! Og du kan jo selv se dig for!

Grævling For lyst og oppe. Og slet ikke med sol. Men forråd til vinter og sultne og også med det og sådan. Det går nok an.

Hans Du samler da ikke nødder?

Grævling Kun til nød. Og skulle der så også måske biller og sådan og orme.

Kragen Orme! Oppe på slottet har de en tialiensk kok.

Hans En hvad?

Kragen En tialiensk kok.

Egernet En hvad?

Kragen En kok fra Tialien! Jeg har set ham smide en masse orme ud på møddingen.

Grævling Mødding møder ingen. Egern kan li' agern. Men kan grævling li' levning? Kan det gå an?

Kragen Og så råber han: Spaghetti finito.

Hans Åh, fra Italien.

Grævling På slottet! Uh, men råben og skyden. Bang og bang. I kan da-da-gung og væk og sådan. Grævlinger tungere langsommere end hvad som helst og sådan. Det går ikke an.

Hans Det er da pudsigt, at det, der er en mødding for nogen, er et spisekammer for andre.

Kragen Ja jeg har også fået mange gode måltider der.

Hans Nå, vi må hellere sige farvel til hinanden.

Egernet Farvel? Hvorfor farvel, farvel?

Hans Jeg flytter til slottet i morgen. Så kommer jeg nok ikke meget i skoven mere. Jeg kommer godt nok til at savne jer. I er de eneste venner, jeg har. I har lært mig så meget. Jeg vil savne at tale med jer.

Grævling Om vinteren er man nok og sådan. Du er den eneste og sådan, og ellers kan det jo ikke gå an.

Hans Det er vist rigtigt. Jeg har ikke mødt nogen, der kunne tale med jer. Ikke engang far.

Egernet Næ, det er nok bedst ikke at kende dem, man vil skyde, vil skyde.

Kragen Din mor ville gerne tale med os, men hun kunne ikke.

Hans Jeg kan slet ikke huske min mor.

Grævling Måske nok ikke og sådan. Din mor døde og sådan, og så blev du født.

Hans Sikke noget sludder. Det kan man ikke. Far siger selv, at mor døde, da jeg var lille bitte.

Kragen Din mor døde. Og så skød de med kanoner på slottet! Og så blev du født!

Egernet Din mor døde og så blev du født. Og når du lå udenfor i din vugge, trak du mig i halen, i halen.

Grævling Lille bitte menneskeunge. Og slet ikke bange og ikke for dyr og for sådan. Og det kan nok gå an.

Hans Jeg er nu lidt bange for, hvordan der er på slottet. Men jeg skal jo tjene til mit brød. Og hjælpe far. Når jeg kommer for at besøge ham, skal jeg nok besøge jer. Pas godt på jer selv.

Kragen Det er dig, der skal passe på.

Hans Det skal jeg nok. Farvel kære venner.

Egernet Farvel, farvel, farvel.

Grævling Farvel og sådan. Og på gensyn kan gå an.

Kragen Farvel Hans. (*Hans ud*)
Jeg håber, det går ham godt. Oppe på slottet er der gode mennesker som ham. Men der er også onde mennesker.

Egernet Onde mennesker? Hvordan det, hvordan det?

Kragen Jeg har set dem på slottet. Svig og forræderi. Og Hans kender ikke mennesker.

Egernet Her kommer da jagtselskaber.

Kragen Det lærer kun vi dyr noget af.

Grævling Svig og forræderi og sådan er ikke for dyr og sådan. Det går an hos mennesker.

Kragen Vi kan ikke have, der sker ham noget. Jeg vil holde øje med ham. Vi må holde sammen vi tre, måske fire.

2. billede Køkkenet

- Kokken *(Synger O sole mio på italiensk)*
- Hans *(Ind)* Så er jeg tilbage.
- Kokken Nå der være du.
- Hans Ja, her er jeg.
- Kokken Hvor du har være så lange?
- Hans Jamen jeg har da været på markedet og købe grøntsager.
- Kokken Det tage da ikke så lange tid.
- Hans Og så var jeg i urtegården.
- Kokken I urtegård?
- Hans Du sagde selv, at jeg skulle få fat i en masse grøntsager og urter.
- Kokken Du har kun kort tid her været. Du gøre, som jeg sige.
- Hans Jamen det var jo det, jeg gjorde.
- Kokken Ti din stille. Du ved hvad den gælde.
- Hans Ja vi skal lave festmiddag til den fremmede prinsesse.
- Kokken Festmiddag! Vi skal una creazione lave.
- Hans En hvad?
- Kokken Una creazione!
- Hans Nåh det!?
- Kokken Ja! Så alle sige: Der være den... den... Il maestro della cucina!
- Hans ...mester?
- Kokken Ja! Der være den stur mester kokken!
- Hans Nåh mesterkokken.
- Kokken Ja det jo det jeg sige. Og så de sige: Den stur mester kokken skal gøre creazione til den prins og den prinsesse, når de forgiftes!

Hans Det håber jeg sandelig ikke.

Kokken Cretino! Ud! Ud af mit køkken!

Hans Nej du misforstår. Prinsen og prinsessen skal giftes. I aften er der forlovelsesmiddag, og senere skal de holde bryllup.

Kokken Brølop? Dansk være imbecile. Finito! Nu arbejd.

Hans Nej ikke endnu.

Kokken Mamma mia!

Hans Ikke mamma. Maren!

Kokken Maren mia?

Hans Ja, Maren. Der var en pige, der spurgte, om jeg ikke var fra slottet. Og da jeg sagde, at det var jeg, så gav hun mig et brev til dig.

Kokken Fra Maren. Tak.

Hans Hvad skal jeg lave nu?

Kokken Den er en fin brev. Den dufte godt. Men min læse dansk ikke være god. Vil du læse?

Hans Skal jeg læse det for dig?

Kokken Per favore.

Hans Jamen så... "Til Luigi"... er det dig?

Kokken Si si.

Hans "Kok ved det kongelige køkken"... det er dig!

Kokken Si si.

Hans "Jeg elsker dig"---

Kokken Åh det være min Maren!

Hans ---"men du elsker ikke mig"---

Kokken Ikke elsker mig?

Hans Sikke det dufter.

Kokken Står der det?

Hans Nej. Men brevet dufter så stærkt og sødt.

Kokken Læs mer. Læs nu.

Hans Ja ja. "Det er otte og en halv dag siden du besøgte mig"...

Kokken Det er så travelt!

Hans "og hvis du ikke kommer i eftermiddag, elsker jeg dig ikke mere".

Kokken Oh amore mia!

Hans "Måske din Maren".

Kokken Catastrofico! Catastrofico!

Hans Hvis du elsker hende, skulle du nok tage hen og besøge hende.

Kokken Si si. Men den creazione!

Hans Årh, det skal vi nok klare, mens du er væk. Du har jo allerede sat kokkedrengene i gang. Gå du bare.

Kokken Men min supervisione... se efter...

Hans Jeg skal nok se efter dem. Gå du bare.

Kokken Tak min Hans. Jeg vil... hurtig. Oooh amore mia! (*Ud*).

Hans Gad vist om forelskede folk altid opfører sig mærkeligt? Nå jeg må hellere se til forretterne.
(Under replikken løber Hans frem og tilbage).
 Åh nej! Hvad er det I har gjort? Fiskene er jo helt ødelagt.
 Føj! Skal det være suppe? Smid den ud!
 Åh nej! Vagtlerne! Hvad har I gjort? Og postejerne! Se, de er faldet sammen. Og dyreryggen! Nej nej nej!!
 De har ødelagt alle retterne. Alle sammen. Og kokken er væk! Jeg må lave en ny menu! - Godt jeg har, hvad jeg skal bruge.
 Kom her hen! Nu skal I se hvad I skal lave.
 Se her hvad I skal lave.
 Så! Nu er de sat i gang. Så må jeg håbe det går bedre end med kokkens menu.

Kragen (*Ind under Hans replik*) Du har da fået noget at se til.

Hans Det skal jeg love for. Hvad laver du her?

Kragen Jeg var ude på møddingen og samle nogle levninger. Men så væltede det pludselig ind med godbidder. Lam og dyreryg og vagtler og jeg ved ikke hvad. Og så hørte jeg de sagde, det var din skyld. Hvordan går det?

Hans Rigtig skidt! Men det er ikke min skyld.

Kragen Jeg så også egernet derude.

Hans Egernet?

Kragen Ja han trillede af sted med en kokosnød, der var større end ham selv.

Hans Det var da godt, at han fik noget ud af dine fristelser. Men skynd dig nu ud. Jeg skal lave en festmiddag. Og ikke af kød. Det har du allerede fået serveret.

Kragen Og tak for det. Har du brug for hjælp?

Hans Den største hjælp du kan give mig, er at give mig arbejdsro.

Kragen Så gerne. Så gerne. Jeg holder mig i nærheden. *(Ud)*

Hans Som om jeg ikke havde nok om ørerne!

Kaptajnen *(Ind)* Er alt klar til festmiddagen?

Hans Lige et øjeblik. Vi har travlt. *(Ud)*

Kaptajnen Er det her et køkken? Det ligner og det lyder mest som en kampplads.

Hans *(Ind)* Så! Er der noget jeg kan hjælpe med hr. general?

Kaptajnen Jeg er kaptajn. For livgarden!

Hans Så meget desto bedre. *(Ud)*

Kaptajnen Bedre! Han ved ikke hvad han taler om. Generalerne går bare og bliver tykkere og tykkere. Men jeg skal sørge for, at alting fungerer her ved hoffet. - Sikke da et virvar. Må jeg så bede om et feltkøkken. Det ved man da, hvad er.

Hans *(Ind)* Til tjeneste hr. kaptajn!

Kaptajnen På mig virker det, som om der ikke er styr på noget som helst her.

Hans Jeg ville sige det samme om en militærmanøvre.

Kaptajnen Godt returneret! Jeg ville lige sikre mig, at festmiddagen fulgte slagplanen. Hvor er kokken?

Hans Kokken...? Han... forbereder en overraskelse.

Kaptajnen Bare det ikke er et bagholdsangreb.

Hans Her i køkkenet er alt forfra. Men jeg har hørt at vinkyperens angreb kan komme bag på folk.

Kaptajnen Du er vist helt kvik. Kom til mig når al denne prinsesse-festivitas er overstået.

Hans Hvorfor det?

Kaptajnen Du har vist muligheder, der ligger ud over gullashkanonerne.

Hans Ud over hvad?

Kaptajnen Det skal jeg forklare dig senere. *(Ud)*

Hans Hvad mente han med det?
(Under replikken løber Hans frem og tilbage).
 Stop stop stop!
 Hvor kunne du tænke på det?! Når det drejer sig om chili er det aldeles ikke lige meget, om det er en teske eller en grydeske!
 Det havde været en katastrofe hvis--- Nej nej nej!
 Du skal bruge kniven sådan som jeg viste dig!
 Skal jeg være kok skal det ikke være i sådan et galehus.
(En klokke lyder)
 Så nu går forretterne op til tallet. Nej nej nej! Ikke så meget varme!
 Så! Nu kan jeg bare krydse fingre. Hvis de kan lide min mad så kan jeg nok få arbejde som kok. Hvis ikke de kan, ja så må jeg finde et andet arbejde. Bare ikke som skytte! Jeg vil ikke skyde mine venner.

Kokken *(Ind)* Oh la la. Oh la la. Oh la laaaaah. Hun elsker mig! Fantastico! Fantastico! Hans hun elsker mig! *(En klokke lyder)* Hans! La creazione?! Hvad sker der? *(Løber frem og tilbage mellem de to sider)*

Hans Betyder det, at hvis man er forelsket skal man løbe hele tiden?

Kokken Hans! Hvad er sket?

Hans Tja. Dine kokkedrenge ville gøre det godt. Men det hele brændte på, så dine retter blev helt forkullede.

Kokken Jeg ikke forstå.

Hans Dine retter var kaputo.

Kokken Finito?

Hans Ja finito? Men så lavede jeg nogle nye retter.

Kokken Jamen senza carne? Helt uden kød?

Hans Ja, jeg er god til det grønne køkken.

Kokken La cucina verde?

Hans Det skal nok passe.

Kokken Bastardo! Figlio d'una putana! Porca miseria! Porca madonna nel ciello!!!

Kaptajnen *(Ind)* Hvad foregår her?

Hans Vi... motionerer efter en hård dags arbejde.

Kaptajnen Nå?! Jeg er kommet for at hente kokken til Hans Majestæt.

Kokken *(Hvisker til Hans)* Hvis de slå mig død. Så jeg vil slå dig død.

Kaptajnen Kom med. *(Ud med kokken)*

Hans Bare de nu ikke er for hårde ved kokken.
Menukortet! Nu passer det jo slet ikke til maden.
Stakkels kok. Jeg må finde på noget for at muntre ham op.

Kokken *(Ind. Som forstenet)*

Hans Kok... Kok?... Juhuuu...

Kokken Si.

Hans Hvad er der galt? Har de dømt dig til døden?

Kokken No.

Hans Jamen hvad så?

Kokken Rider...

Hans Skal du ride din vej?... Er du landforvist? Stakkels kok.

Kokken *(Vender tilbage til verden)* Nej Hans. Rider. Jeg være rider.

Hans Skal du være husar?

Kokken Jeg være rider. Se: Riderkorset!

Hans Nu står verden ikke længere!

Kokken Hans Majestæt li min mad. Creazione fantastica. Hundrede gulddukater. Du skal ha en stoor kys!

Hans Nej, så må du hellere tæve mig!

Kokken Den dobbelt løn! Maren! Nu kan jeg... Nu kan jeg brøloppe Maren. Maren amore mia. *(Ud)*

Hans Nu er det mig der siger mamma mia. Kan man blive ridder for at lave mad? Så er det måske nok kok, jeg skal være.

Prinsessen *(Ind)* Hvor er kokken? Jeg vil gerne sige tak for det mest vidunderlige måltid, jeg har fået.

Hans Kokken er gået. Og for øvrigt er det mig, der har lavet maden. *(Vender sig)*

(Prinsessen og Hans ser på hinanden i et uendeligt tindrende øjeblik. Derefter taler de meget langsomt og følsomt, mens de meget langsomt som i trance drages mod hinanden)

Prinsessen Har du lavet maden?

Hans Ja jeg har lavet maden.

Prinsessen Tak.

Hans Velbekomme.

Prinsessen Hvordan skal jeg takke dig?

Hans Det har du lige gjort.

Kaptajnen *(Ind lige før de to når hinanden. Han indfanger situationen før han siger noget. Fortryllelsen brydes)*
Nå her er Deres Højhed.

Hans Deres Højhed?

Prinsessen Ja. Jeg er her. Det er da ufatteligt, at jeg ikke kan gå nogen steder uden at have nogen i hælene på mig.

Kaptajnen Hans kongelige Højhed prinsen savnede Dem.

Prinsessen Han savner aldrig nogen. Han prøver bare på at bevise, at han har ejendomsret over mig.

Kaptajnen Deres Højhed! Kom, vi må gå.

Prinsessen Og hvis jeg ikke vil med?!

Kaptajnen Det er Deres Højhed for klog til at udforske.

Prinsessen Det ville De ikke vove!

Kaptajnen Jeg ville ikke. Men...

Prinsessen *(Fnyser. Ud)*

Kaptajnen *(Til Hans)* Hvis du er lige så klog som jeg tror, så siger du ikke noget om det her. *(Ud)*

Hans *(Fraværende)* Hvad er det her? Mit hjerte hamrer. Hendes øjne! Som smilende himmelblå skovsøer. Dybe. Jeg kunne drukne i dem. Amore mia. Nu forstår jeg kokkens mærkelige opførsel.
(Nærværende) Højhed? Deres Højhed? Var det?... Prinsessen? Det var prinsessen! Hans, du er jo gal! Det kan man ikke. Slå det ud af hovedet. Flygt! Langt ud i skoven. Det er vanvid!...
Min elskede!

3. billede Slottet

Kongen, ministeren

- Kongen Pøv! Jeg kan altså ikke fordrage de piller! De er bitre!
- Ministeren Man må tage det bitre med det søde, og her kommer bolsjet.
- Kongen Jeg vil ikke have dem – pillerne.
- Ministeren Den kongelige livlæge har nu engang betroet mig at give deres Majestæt deres Majestæts piller.
- Kongen Så sig han selv kan tage dem!
- Ministeren Så, så, så. Det kan jo ikke gå an, vel?
- Kongen Hmpf!
- Ministeren Hvad vil folket sige til at blive regeret af en konge –
- Kongen Hold mund!
- Ministeren - en konge, der ikke kan holde på vandet.
- Kongen Hold mund, siger jeg!
- Ministeren Det er også tid for statsrådet. Der er vigtige ting på agendaen –
- Kongen Tal ordentligt!
- Ministeren Prinsen vil giftes med prinsessen af Bortistan. Han er noget utålmodig.
- Kongen Utålelig er han! Hvis ikke jeg var så træt, så ville jeg ... Så ville jeg tage ham i ørerne. Og i skole. Det må De gøre!
- Ministeren Jeg?
- Kongen Er De ikke førsteminister?
- Ministeren Jo, men så langt strækker mine beføjelser sig ikke.
- Kongen De er da ellers store nok. Jeg overlader efterhånden alting til Dem.
- Ministeren Og det er i de bedste hænder.
- Kongen Det er i hvert ude af mine.
- Ministeren Noget af det, vi skal tale om er –

Prinsen (Ind) Mit bryllup. Jeg vil giftes om senest 14 dage.

Kongen 14 dage! Vi kan da ikke holde bryllup om 14 dage!

Prinsen Nu har jeg set hende. Det er hende, jeg vil have.

Kongen Jamen 14 dage.

Ministeren Det kan faktisk godt lade sig gøre.

Kongen Hvordan dog det?

Ministeren Vi har jo været klar over, at det bar den vej. Så vi har forberedt os.

Kongen Vi? Hvad siger min kære nabo? Hvad siger kong Ferdinand af Bortistan?

Ministeren Han har ikke så meget at skulle have sagt.

Kongen Hvafornoget?

Ministeren Vores hær er dobbelt så stor som hans.

Kongen Hvad har det med brylluppet at gøre?

Prinsen Far! Jeg vil giftes med Tove så hurtigt som muligt.

Kongen Det kan jeg godt forstå. Men dengang din mor og jeg blev gift, tog det et halvt år at arrangere brylluppet.

Prinsen Det var i gamle dage. Alting går hurtigere nu.

Ministeren Det er allerede forberedt.

Kongen Hvorfor får jeg aldrig tid til at tænke mig om? Kaptajn!

Kaptajnen (Ind) Deres Majestæt.

Kongen Hvorfor er vores hær dobbelt så stor som Ferdinands?

Ministeren Oprør, deres Majestæt. Der var elementer i befolkningen, som ville styrte vores monarki.

Kongen Ville mine undersåtter styrte mig?

Ministeren Nogen af dem. De var nok... inspireret fra... Bortistan.

Kongen Fra min ven Ferdinand?!

Prinsen Far! Hold nu op! Det er mit bryllup, det drejer sig om.

Ministeren Rigtigt!

Prinsen Jeg vil giftes senest om 14 dage. Vil du nægte mig det?

Kongen Nægte dig? Har vi råd til det?

Prinsen Hvorfor skal du altid tale om penge?

Ministeren Det er ikke noget problem.

Kongen Har vi pengene?

Ministeren Måske ikke helt. Men det får vi.

Kongen Hvordan det?

Ministeren Jeg har udskrevet en særlig bryllupsskat.

Kongen En bryllupsskat?

Ministeren Ja. Deres undersåtter brænder efter at se prinsen godt gift.

Kongen Ti så stille. I får det altid til at løbe rundt for mig. Og nu skal jeg - *(Ud)*

Ministeren Kaptajn! Sørg for at skatten bliver inddrevet. Brug hæren hvis det er nødvendigt.

Kaptajnen Javel. *(Ud)*

Ministeren Det ser ud til, at det lykkes. Du får dit bryllup Erik.

Prinsen Må jeg være fri for Deres familiaritet! De har at tiltale mig: Deres Højhed!

Ministeren Naturligvis. Deres Højhed.

Prinsen Tak! *(Ud)*

Ministeren Hvis bare du vidste... Men det får du snart at vide. Nu skal jeg bare holde kongen bedøvet med pillerne i 14 dage mere. Så folder hele min store plan sig ud. *(Ud)*

Kragen *(Ind)* Jeg må vist til at interessere mig rigtig meget for, hvad der foregår her. *(Gemmer sig)*

Prinsessen *(Ind)* Jeg kan slet ikke føle mig hjemme her. Hele stemningen er så... trykkende. Og prinsen er mig så frastødende. Hvor har de gjort af min hofdame? Er det fordi jeg skal føle mig alene og søge deres selskab? Åh...

Kaptajnen *(Ind)* Deres Højhed er her alene?

Prinsessen Det er mit bedste selskab. De har været så venlig mod mig. Kan De få kokkens hjælper til at komme her.

Kaptajnen Hans?

Prinsessen Ja. Jeg vil takke ham for den dejlige mad i går. Var den ikke vidunderlig?

Kaptajnen Åbenbart på flere måder. Jeg burde ikke gøre det, men jeg skal få ham til at komme. *(Ud)*

Prinsessen Nu udfordrer jeg skæbnen. Hvad var det, der skete i går? Han så på mig. Jeg så på ham. Jeg har drømt om ham i nat. Om ham og mig. Og det kan slet ikke lade sig gøre. Jeg må altså bare sige farvel til ham.

Hans *(Ind)* Deres Højhed!

Prinsessen Hans!

Hans Ja, deres Højhed.

Prinsessen Mente du det du sagde i går?

Hans Jeg sagde jo ikke noget.

Prinsessen Men mente du det?

Hans Ja ja ja! *(De omfavner hinanden)*

Prinsessen Åh Hans! Min egen Hans! Vi er bestemt for hinanden.

Hans Fra tidernes morgen. Hvad hedder du?

Prinsessen Tove.

Hans Tove! Det vidunderligste navn i verden. Tove. Os to.
(En dør smækker i det fjerne)

Prinsessen Os... to... Hans! Jeg skal giftes med prinsen.

Hans Det ved jeg. Men jeg vil ikke tro på det. Ikke nu.

Prinsessen Det bliver du nødt til. Det bliver jeg nødt til. Åh Hans!

Hans Tove!

Prinsessen Det var en drøm. En vidunderlig drøm.

Hans Nej Tove! Gå ikke! Vi er os to!

Prinsessen Jeg er mig. Og jeg tilhører et mareridt. ... Hans! (*Løber ud*)

Hans Tove!

Kaptajnen (*Ind*) Ssch! Det navn råber man ikke højt her.

Hans Jeg må finde hende igen.

Kaptajnen Hvis du vil hendes og dit bedste, så forsvinder du fra slottet nu.

Hans Forsvinder?

Kaptajnen Ja. Der er mere på spil, end du forestiller dig. Flygt langt væk. Og bliv der. (*Skubber Hans ud af scenen*)

Prinsen (*Ind*) Åh kaptajn.

Kaptajnen Deres højhed.

Prinsen Jeg syntes jeg så et glimt af prinsessen?

Kaptajnen Hun gik lige igennem salen.

Prinsen Det var godt. Nu jeg har Dem, så kender De vel alle i livgarden?

Kaptajnen Det skulle jeg mene.

Prinsen Er der ikke en, der hedder Sigurd?

Kaptajnen Det er der flere, der hedder.

Prinsen Ham, jeg tænker på, har et langt ar på venstre kind.

Kaptajnen Åh ham?

Prinsen Han hjalp mig under en manøvre. Og jeg vil gerne sige tak til ham.

Kaptajnen Og så, deres Højhed?

Prinsen Send ham til mig. Straks!

Kaptajnen Javel, deres Højhed. (*Ud*)

Prinsen Kokkens hjælper Hans! Jeg så noget. Noget ubehageligt. Desværre kunne jeg ikke høre hvad de sagde. Tove er min! Og der er ikke noget, der skal komme i vejen for mig. Jeg skal have magten her, og i hendes fars rige. Intet kan stoppe mig! Der er ikke nogen der skal stå i vejen for mine planer.

Ministeren *(Ind)* Åh. Deres Højhed er her.

Prinsen Ja det er jeg. Har De forberedt magtovertagelsen?

Ministeren Det har jeg. Efter Deres bryllup er der den traditionelle tur gennem byen i guldkareter.

Prinsen Og så...?

Ministeren Deres far og prinsessens far sidder i den anden karet.

Prinsen Jah...?

Ministeren Det sker jo, at heste løber løbsk.

Prinsen Ja. Og...?

Ministeren Så Deres Højhed må være forberedt på en kongelig begravelse kort efter brylluppet.

Prinsen Skæbnen kan man ikke kæmpe imod.

Ministeren Generalen i Bortistan tror, at han bliver øverstbefalende for den kombinerede hær.

Prinsen Tror?

Ministeren Man kan så let komme ud for en ulykke under en manøvre.

Prinsen Aha! Men hr. minister...

Ministeren Deres Højhed?

Prinsen Prinser kommer ikke ud for ulykkestilfælde!

Ministeren Naturligvis ikke deres Højhed.

Prinsen Prinser tager nemlig... forholdsregler.

Ministeren Det er fuldstændig unødvendigt Deres Højhed.

Prinsen Det glæder mig. *(Ud)*

Ministeren Det koger i mig, når den hvalp behandler mig sådan. Rolig! Han får det hele at vide, når han er blevet konge. Så kan han regere med sin far som en klog statsminister.

Kaptajnen *(Ind)* Hr. minister.

Ministeren Godt De kom. Udstationer et regiment ved grænsen til Bortistan.

Kaptajnen Med hvilken beføjelse?

Ministeren Hvem har kommandoen over hæren?

Kaptajnen Det har Hans Majestæt.

Ministeren Og hvem har han udnævnt til at lede hæren?

Kaptajnen Dem, deres excellence.

Ministeren Så gør som jeg befaler!

Kaptajnen Javel, deres excellence.

Ministeren Til Deres beroligelse kan jeg oplyse, at jeg har efterretninger om en større militærmanøvre i Bortistans grænseområde.

Kaptajnen Jamen de vil da ikke -

Ministeren Lad De mig om de politiske vurderinger.

Kaptajnen Javel, deres excellence. *(Ud)*

Sigurd *(Ind)*

Ministeren Hvad skal du her?

Sigurd Prinsen har sendt bud efter mig.

Ministeren Har han nu det? Når du har talt med Hans Højhed, så vil jeg tale med dig.

Sigurd Det er vist op til ham og bestemme.

Ministeren Der kunne være lidt i det.

Sigurd Der skulle være meget i det.

Ministeren Lidt eller meget. Kom til mig bagefter. *(Ud)*

Sigurd Det er jo herligt. Min far lærte mig, at jeg altid skulle fiske i rørte vande. Og jeg kan føle en hel storm trække op!

Prinsen (Ind) Nå der er du.

Sigurd Til tjeneste.

Prinsen Kender du kokkens hjælper Hans?

Sigurd Hvorfor det?

Prinsen Han er i vejen.

Sigurd Aha. Hvor meget i vejen?

Prinsen 50 dukater.

Sigurd Ikke nok!

Prinsen Hvor vover du... Hvor meget?

Sigurd En bestalling som major.

Prinsen En hvad?

Sigurd Jeg har udført en del... arbejde for Dem. Så jeg har efterhånden fortjent en stilling med pension. Og så er der rygterne.

Prinsen Rygter?

Sigurd Mobilisering... Bortistan.

Prinsen Sikke noget sludder.

Sigurd Ja?!

Prinsen Det har jeg helt styr på. Det er Hans, der er problemet.

Sigurd Hvad er der galt med den nye mesterkok?

Prinsen Han har tilladt sig - Han har fornærmet prinsessen.

Sigurd Uha da.

Prinsen Hold din mund. Han er i vejen.

Sigurd Ikke meget længere. Hvis vi ellers forstår hinanden.

Prinsen Bare du forstår mig. Major Sigurd. (Ud)

Sigurd Når de rigtig har brug for mig, så går det stærkt.

Ministeren (Ind) Hvad ville prinsen?

Sigurd Prinsen?

Ministeren Ja. Hvad talte I om?

Sigurd Han ville... høre om jeg havde familie i Bortistan.

Ministeren Har du det?

Sigurd Selvfølgelig har jeg ikke det. Jeg er tro mod kongen... og prinsen... og ministeren.

Ministeren I den rækkefølge?

Sigurd Med mindre jeg kan overbevises om noget andet.

Ministeren Der er en jæger.

Sigurd Dem er der mange af.

Ministeren Han kommer med vildt til slottet.

Sigurd Nå ham.

Ministeren Han er i vejen.

Sigurd Hvor meget?

Ministeren For meget. Hvor meget?

Sigurd En oberstbestalling.

Ministeren Du må være gal.

Sigurd Ja ja. Jægere lever jo et sundt og langt liv.

Ministeren Ikke dem alle sammen, hr. oberst.

Sigurd Nu forstår vi jo hinanden hr. minister.

Ministeren Det håber jeg sandelig. For din skyld.

Sigurd Næ. For vores begge tos skyld.

Ministeren Bare du sørger for det fornødne. *(Ud)*

Sigurd Sikke noget forbandet rod. Hvad skal jeg med en majorbestalling, når jeg bliver oberst? Der må være noget alvorligt i gære, når de er så ivrige efter mine tjenester. Nå, jeg tror jeg tager en skovtur først. *(Ud)*

- Kragen Du kan ikke komme hurtigere end mig. (*Ud*)
- Prinsen (*Ind*) Hvad har ministeren gang i med Sigurd? Jeg stoler ikke på nogen af dem. Jeg må vist hellere få ham Hans skaffet af vejen på anden måde. (*Ud*)
- Kaptajnen (*Ind*) Det er ved at trække sammen. Men hvad er det, de har gang i? Krig mod Bortistan? Hvorfor? Og hvorfor stopper kongen det ikke? Hvorfor er han faldet sådan af på det? Spørgsmål har jeg nok af...
- Prinsessen (*Ind*)
- Kaptajnen Deres højhed græder?
- Prinsessen De er den eneste, jeg tør vise det. De er den eneste, der har vist mig venlighed og forståelse. Jeg er alene i et fremmed land.
- Kaptajnen Ikke helt alene.
- Prinsessen Hvad mener De?
- Kaptajnen Min familie stammer fra Bortistan. Vi er tålt her, fordi vi er dygtige og loyale. Men når det kommer til stykket, stoler de ikke på os.
- Prinsessen Kan jeg stole på Dem?
- Kaptajnen Prøv!
- Prinsessen Der er en ung mand...
- Kaptajnen Hans.
- Prinsessen De ved det?
- Kaptajnen Jeg så Dem.
- Prinsessen Jeg skal giftes med prinsen, men det er... Hvad skal jeg gøre? Hvad kan jeg gøre?
- Kaptajnen Der er noget i gære. Noget ondt. Jeg ved endnu ikke, hvad det er, men jeg skal nok finde ud af det. Lad være med at betro Dem til nogen.
- Prinsessen Ikke engang Hans?
- Kaptajnen Slet ikke Hans. De er ikke i fare, men alle andre, der ved noget, er. Op med hovedet. Vi skal nok klare det her.
- Prinsessen Bare jeg turde håbe. (*Ud*)
- Kaptajnen Stakkels pige. Jeg må have fat i Sigurd. Han er det bedste spor, jeg har.

4. billede Skoven

Kragen, egernet, grævlingen

- Grævling Slå Hans ihjel? Slå jægeren ihjel? Det går bestemt ikke an.
- Krage Ja, og starte en krig.
- Grævling Deres problem. Men vores venner. Kan ikke lade ham og sådan.
- Egern Rigtigt, rigtigt. Men hvad kan vi gøre?
- Krage Vi må finde ud af, hvad han vil gøre, og hvor han vil gøre det.
- Grævling Jeg føler trin. De kommer an. (*Dyrene gemmer sig*)
- Sigurd (*Ind*) Her er der et godt sted. Jeg kan gemme mig der og springe på ham bagfra. Et lille vrid med hovedet - og så: Knæk.
- Egern Morder, morder, morder.
- Sigurd Ingen sår, intet blod. Det skæve træ kan væltes, og så er det bare en beklagelig ulykke. Jeg må nok hellere se lidt videre. (*Ud*)
- Grævling (*Dyrene ind*) Skal jeg grave fælde og sådan? Kan det gå an?
- Krage Nej, den opdager han. Og så er han advaret.
- Egern Vi bombarderer ham med nødder, så han går hjem.
- Krage Egern, du er genial. Har du den store nød endnu?
- Egern Ja, den er ikke sådan at få hul på.
- Krage Kom, vi henter den.
- Grævling Hvad skal vi bruge den til og sådan?
- Krage Skynd jer. (*Dyrene ud*)
- Sigurd (*Ind*) Fremtiden tegner ikke værst. En bestalling som oberst kaster pænt af sig. Og med den kommende krig bliver der mulighed for at stikke lidt ekstra i foret. Hvor bliver han af? Jeg så ham i det fjerne. Kom nu! Jeg har et job til. (*Gemmer sig*)
- Jæger (*Ser forsigtigt ind*) Grævlingespor midt på dagen kan jeg acceptere. Men spor af soldaterstøvler gør mig nervøs. (*Ind midt på scenen*) Sporene fortsætter. Men jeg må hellere være fornuftig og vende om.

(Sigurd springer frem bag jægeren, men før han når ham, rammes han af kokosnødden i hovedet og falder besvimet om)

Jæger Hvad i alverden!

Egern Jeg gjorde det, jeg gjorde det.

Krage Bravo, egern. Du er en ven i nøden.

Grævling Ordentligt gok og sådan. Det gik an.

Jæger Han har ingen våben. Han må være god nok. Vågn op! Vågn op!

(Sigurd rejser sig halvt op. Jægeren springer tilbage. Dyrene springer frem. Sigurd falder tilbage)

Jæger Hvad laver han her?

Krage Det skulle du bare vide.

Jæger Hvad står der? Sigurd. Sigurd, vågn op! Sigurd!

Sigurd *(Mumler)* Jeg skal nok.

Jæger Sigurd, vågn op. Kom så. Rejs dig op. *(Hjælper Sigurd op)*

Sigurd *(Mumler)* Jeg skal nok.

Egern Pas på ham, pas på ham.

Krage Jeg flyver lige i hovedet på ham.

Jæger Hvordan har du det?

Sigurd Sigurd ondt i skallen.

Jæger Det er godt nok en ordentlig bule, du har. Hvad laver du her i skoven?

Sigurd Sigurd? Skoven?

Jæger Det kan du da se. Hvad skal du i skoven?

Sigurd Nu skal vi på skovtur, Sigurd. Kan du bære madkurven.

Jæger Jeg tror, det rabler for dig.

Grævling Heldigvis og sådan. Det går fint an.

Jæger Kom. Så bringer jeg dig til slottet.

Sigurd Oppe på slottet bor kongen og dronningen.

Jæger Det er godt nok noget siden. (*Begge ud*)

Krage Det ser ikke ud til, at han er i stand til at gøre Hans noget.

Grævling Andre kan nok og måske og sådan. Det kan ikke gå an.

Egern Andre, andre, andre.

Krage Det kan være barsk at overleve her i skoven. Men vi er da ikke grusomme, som mennesker er. Kom, vi må også til slottet.

Grævling De kan bare komme an, for nu kommer vi an.

5. billede Fangehullet

Der er halvmørkt i rummet. Lys falder fra et højt vindue ned på en briks. Hans står på gulvet. Det ene ben er lænket til væggen med en kæde.

Hans Luk mig ud! Er der nogen! Luk mig ud!
Jeg kan råbe mig hæs, uden at der sker noget. Hvorfor er jeg kommet i fængsel? Det må være en misforståelse. Nu skulle jeg jo netop finde Tove. Der må være en måde, så vi kan være sammen.
Luk mig ud.

*(Lyden af en nøgle i låsen og knirken af en jerndør, der går op.
Kaptajnen og Sigurd ind.)*

Hans Det var godt, De kom. Luk mig ud med det samme.

Kaptajnen Det er ikke så ligetil. Det kan jeg ikke.

Hans Det er en misforståelse, jeg er her.

Kaptajnen Det siger de alle sammen.

Hans Jamen jeg har ikke gjort noget.

Kaptajnen Du er anklaget for majestætsfornærmelse.

Hans Majestætsfornærmelse? Jeg har da ikke fornærmet kongen.

Kaptajnen Dengang i køkkenet sagde jeg, du skulle glemme prinsessen.

Hans Glemme Tove! Aldrig!

Kaptajnen Jeg tænkte nok, det hang sådan sammen.

Hans Jeg er ligeglad med, hvordan det hænger sammen. Jeg vil ud.

Kaptajnen Sigurd, kom her. Kender du ham?

Sigurd Ham. Abraham havde 3 sønner –

Kaptajnen Sigurd, skulle du gøre noget ved kokken?

Sigurd Mange kokke fordærver maden.

Hans Hvad betyder det?

Kaptajnen Jeg tror, han er involveret i nogle planer mod dig og din far.

Hans Min far? Planer?

Kaptajnen Han er ikke til megen hjælp i øjeblikket. Men jeg skal nu nok trænge til bunds i mysteriet. Kom, Sigurd.

Sigurd Sigurd? Sigurd! Er det mig?

Kaptajnen Ja Sigurd. Du er Sigurd.

Sigurd Hvor er jeg? Hvad laver jeg her?

Kaptajnen Kom. Så skal jeg forklare det alt sammen.

Hans De kan da ikke bare lade mig være her.

Kaptajnen Der er ikke andet at gøre lige nu. Fat mod. *(Ud med Sigurd)*
(Knirken af en jerndør, der lukkes. Og smækkes i.)

Hans Fat mod, sagde bødlen. Det nytter ikke at fortvivle. Hvordan kommer jeg ud?
Døren? Jern med en kæmpelås og 4 hængsler.
Vinduet? Måske kan jeg nå det med bænken på højkant. Men der er jernstænger i.
Bænken? Alt for godt håndværk. Alle samlinger er lavet uden søm. Så jeg kan ikke få noget at skrabe med.
Lænken? Den er boltet godt fast i væggen.
Gulvet? Tunge fliser der ligger tæt.
Selv om jeg slap fri af lænken, ville det tage lang tid at komme ud. Jeg må vist håbe på et jordskælv.
(Hans væltes om på briksen. En flise rejser sig på højkant og grævlingen kommer op.)

Hans Grævling! Er det dig?

Grævling Glemte dig, overhovedet nej. Kom du an og sådan!

Hans Det kan jeg ikke.

Grævling Jo gangen jo bredere for Hans.

Hans Men jeg er lænket til muren.

Grævling Lænke? Bides og sådan kan ikke komme an.

Hans Jeg kan heller ikke klare den.
(Raslen af nøgler udenfor.)

Hans Skynd dig ned i hullet.

(Grævlingen ned i hullet, Hans lukker flisen ned. Lyden af en nøgle i låsen og knirken af en jerndør, der går op. Prinsen kommer ind.)

Prinsen *(Ser op og ned ad Hans)*

Hans Hvad vil du?

Prinsen Jeg vil såmænd bare nyde synet af dig. Mens der er tid.

Hans Tid?

Prinsen Tja. Hvis du ellers skulle være interesseret, så har jeg lige underskrevet din dødsdom.

Hans Og hvad så?

Prinsen Uha da da. Den store modige helt.

Hans Jeg er mere interesseret i at vide hvorfor.

Prinsen Hvorfor? Du er da dummere – Tove!

Hans Tove?

Prinsen Du har tilladt dig at tale med hende. Du har fordrejet hovedet på hende. Hun er min!

Hans Nej. Tove og jeg elsker hinanden.

Prinsen Du hørte vist ikke, hvad jeg sagde: Hun er min!

Hans Det har hun aldrig været, og det bliver hun heller aldrig.

Prinsen Når dit lig ligger i solen bedækket af fluer, så holder vi et hurtigt bryllup.

Hans Nej!

Prinsen Jeg tror, jeg vil give mig selv lidt motion og bære hende hen til brudesengen.

Hans *(Kaster sig mod ham, så kæden strammes)* Nej!

Prinsen Så vil jeg flå brudekjolen af hende. Og nyde synet af hendes krop og af hendes bange øjne.

Hans Nej, nej, nej!

Prinsen Og hvad jeg så vil gøre, kan du jo more dig med at forestille dig.
(Går leende ud)

(Knirken af en jerndør, der lukkes. Og smækkes i.)

Hans Udyr, udyr, udyr. *(Falder om på bænken og hulker.)* Nej Hans. Det nytter ikke at flæbe. Nu skal der ske noget. Grævling. Grævling!

(Tramper på flisen, som går op. Grævling op.)

Grævling Hvem var det og sådan?

Hans Det var den onde selv. Hvor bliver de andre af?

Kragen *(Ind)* Det var mit stikord. Egernet kommer om lidt. Vi skulle lige have fundet det rigtige.

Hans Jeg må ud hurtigt. Prinsen vil slå mig ihjel. Og giftes med Tove.

Kragen Han ville have Sigurd til at slå dig ihjel. Og ministeren ville have Sigurd til at slå jægeren ihjel.

Hans Min far?

Grævling Men egernet kom an og klarede Sigurd og sådan.

Kragen Og så vil de lave krig mod prinsessens land.

Hans Først må jeg ud og redde Tove. Og så må jeg finde ud af, hvad der foregår.

Egernet *(Ind)* Hjælp mig lige med denne her.

Hans En fil! I er bare geniale. Hold lige kæden fast, mens jeg filer. Det tager ikke mange minutter det her.

(Lyden af støvletramp. "Deling holdt")

Hans Gem jer, til vi finder ud af, hvad der sker.

(Kragen og Egernet ud. Grævlingen ned i hullet, Hans lukker flisen ned. "Gevær ved fod". Lyden af en nøgle i låsen og knirken af en jerndør, der går op. "Før delinkventen ud".)

6. billede Slottet

Ministeren, Prinsen

- Ministeren Så er sandhedens time kommet.
- Prinsen Hvad mener De med det?
- Ministeren Det, jeg har arbejdet på i så mange år, er nu ved at lykkes. Den hemmelighed, jeg har båret ved mit hjerte, kan jeg nu røbe.
- Prinsen Vi skal snakke bryllup nu.
- Ministeren Hør nu lige hvad jeg har at fortælle. For mange år siden, samme aften som dronningen fødte en søn, fødte min kone en søn.
- Prinsen De har da ingen familie.
- Ministeren Jeg elskede min kone over alt i verden. Men lige som dronningen, døde hun i barselssengen. Livlægen kunne have reddet hendes liv, men kongen forlangte, at han blev hos dronningen.
- Prinsen Kongefamilien er vigtigere –
- Ministeren Den nat svor jeg at tage hævn. En gang skulle jeg og min familie triumfere over den konge, som havde lagt mit liv i ruiner.
- Prinsen Det er jo højforræderi!
- Ministeren Stille! Prinsen blev sat ud i skoven til de vilde dyr. Og du blev lagt i hans vugge.
- Prinsen Hvad?
- Ministeren Nu er tidspunktet kommet til at sige at du er min søn, Erik.
- Prinsen Hvad?
- Ministeren Jeg har set dig vokse op til en stærk ung mand, og har selv haft en finger med i spillet. Den blødsødne konge har jeg i nogle år holdt nede med sløvende piller, som han tror, er medicin. Det kan jeg ikke meget længere, og med dig som konge og mig som minister vil vores land blomstre over alle grænser. Vores slægt vil gå over i historien.
- Prinsen Jeg tror ikke et ord af det. Jeg kalder på -
- Ministeren Har du ikke to sammenvoksede tæer på højre fod?
- Prinsen Jo, det -

Ministeren Det har alle mænd i vores slægt.

Prinsen En tilfældighed -

Ministeren Måske. Se på det modermærke, du har på armen. Det er ikke et modermærke. Se! Det er en tatovering af vores slægts signetring.

Prinsen Jamen –

Ministeren Og vores personligheder er ens: Handlekraft, beslutsomhed, visioner! Ikke som den blødsødne konge.

Prinsen Jeg er helt ...

Ministeren Lad det bundfælde sig. Du har intet til fælles med kongen. Vi to har lagt store planer sammen. Når kongen er væk, og du er konge, så er der ingen grænser for, hvad vi to kan.

Prinsen F...far?

Ministeren Ja. Erik! Min søn.

Prinsen Far! (*De omfavner hinanden.*)

Prinsessen (*Udefra*) Og De kan i hvert fald ikke holde mig tilbage!

Stemme (*Udefra*) Av!

Prinsessen (*Ind*) Jeg forlanger at få lov til at rejse hjem til Bortistan. Nu!

Ministeren Jamen Deres Højhed. Planlægningen af brylluppet er ikke helt -

Prinsessen Der bliver ikke noget bryllup. Ikke med ham!

Ministeren Deres højhed ved udmærket, at personlige følelser en gang imellem må vige for hensynet til statens interesser.

Prinsessen Ikke for mig. Hans og jeg har svoret hinanden troskab til døden.

Prinsen Denne Hans igen! Det problem kan løses.
(*Går hen til vinduet og gør tegn. En skudsalve høres.*)
Nu kan du ikke være tro mod Hans længere. Han er død!

Prinsessen Hans? Hans!

Prinsen Næh, du bliver her og hører efter.

Prinsessen Udyr, morder, bøddel!

Prinsen Kald mig, hvad du vil. Det er ikke fordi, jeg elsker dig. Vi skal giftes, så vores to lande kan blive forenet. Du er smuk, så jeg kræver selvfølgelig min ret som ægtemand. Og en tronarving.

Prinsessen Skulle jeg gifte mig med den, der har -

Ministeren Jeg er bange for at kong Ferdinand er i stor fare for et attentat.

Prinsessen Min far? Hvad gør I ved ham?

Ministeren Hvis Deres højhed indvilger i ægteskabet med prins Erik, tror jeg, vi kan afværge attentatet.

Prinsessen Nu kan I gøre ved mig, hvad I vil, men skån min far. Lad ham leve.

Ministeren Det skal nok være muligt.

Prinsen Sig at du vil gifte dig med mig.

Prinsessen ...Jeg vil gifte mig med dig.

Prinsen Jeg vil gifte mig med dig, Erik!

Prinsessen ...Jeg vil gifte mig med dig... Erik.

Prinsen Lidt mere entusiasme, kære Tove. (*Larm af kamptummel.*)
Stop den larm.

Kaptajnen (*Ind*) Jeg beklager at måtte afbryde hyrdetimen.

Ministeren Kaptajn! De er arresteret! Vagter!

Kaptajnen Jeg beklager igen. Hans Majestæt, kongen.

Kongen (*Ind*) Hvad er det her for noget?

Ministeren Et statskup, Deres majestæt. Kaptajnen er forræder.

Kaptajnen Et statskup, Deres majestæt. Men det er ministeren, der står bag det.

Kongen Von Kraeft!? Jeg har lagt mit liv og min skæbne i Deres hænder. Og så handler De sådan!

Ministeren De tror vel ikke på en simpel soldat. Jeg handler altid til landets bedste.

Kaptajnen Til Deres eget bedste. Livlægen har tilstået og røbet alt om de sløvende piller, De har givet kongen. Nu har han fået modgift og kan tænke klart igen.

Kongen Deres planer om at tage magten er afsløret. Som konge må man være forberedt på lidt af hvert. Meget af hvert, åbenbart. Men det, der chokerer mig mest, er dig Erik.

Prinsen Du har altid holdt mig nede. Og bestemt over mig.

Kongen Det er forældres pligt. Det kaldes opdragelse. Men at du ikke skulle være min søn... Jeg har elsket dig trods alle dine luner...

Ministeren Løgne og bagtalelser. Selvfølgelig er Erik Deres søn.

Kaptajnen Kom ind.

Jægeren *(Ind)* Det er ham.

Ministeren Tåbesnak.

Jægeren Han kom med det nyfødte barn. Jeg skulle sætte det ud i skoven, et sted hvor de vilde dyr ville finde ham. Men jeg kunne ikke. Sådan en lille, hjælpeløs skabning.

Ministeren Hvem vil tro på det vrøvl.

Kaptajnen Jeg vil. Kom ind.

Sigurd *(Ind, hen til ministeren)* Undskyld, undskyld, undskyld.

Ministeren Gå væk. Jeg kender dig ikke.

Sigurd Undskyld. Sigurd kunne ikke skaffe ...

Kaptajnen Skaffe hvad?

Sigurd Skaffe ham der af vejen. Af vejen kom en soldat marcherende. En, to, en, to *(Fortsætter med at tælle indtil kaptajnen kommanderer Sigurd)*

Ministeren Han er gal. Det kan enhver se.

Kaptajnen Af gale folk skal man høre sandheden. Sigurd! Til barakken!

Sigurd Javel, kaptajn. *(Ud)* En, to, en, to, en, to, en, to, en, to...

Kongen Men når Erik ikke er min søn, hvem er så?

Jægeren Hans.

Prinsessen Hans?!

Kongen Hans?

Kaptajnen Hans!

Prinsen Hans. Jeg vidste, der var noget galt med ham. Jeg er glad for at han er død, død, død!

Kaptajnen Selv nu om dage kan der ske mirakler. Hvis man hjælper lidt til.

Hans *(Ind)*

Prinsessen *(Løber til ham)* Hans!

Kongen Hans?

Ministeren Hans?

Prinsen Hans?

Kaptajnen Somme tider kan løst krudt være farligere end skarpe skud.

Prinsessen Hans, du lever!

Hans Ja. For dig. Takket være kaptajnen.

Kongen Kom her. Se mig i øjnene... Hans. Min søn! *(Omfavner ham)* Alle mænd i vores slægt har 5 gule pletter i iris. Som et stjernebillede. Mit hjerte jubler. Du er min søn.

Jægeren Jeg vil nu altid tænke på dig som min søn.

Kongen Vi kan dele ham. Lidt. Du må blive på slottet og fortælle mig alt om ham. Jeg kan se, at der bliver bryllup trods alt. Kom, lad os lade de unge være alene. *(Ud med jægeren)*

Kaptajnen I to er under arrest. Hvad der skal ske med jer, vil kongen afgøre. *(Ud med Erik og ministeren)*

Hans Jeg troede, det var ude med mig. Men tanken på dig holdt modet oppe.

Prinsessen Jeg troede, du var død. Min drøm blev til et mareridt, men nu går mit håb og mit ønske i opfyldelse.

Hans Tove! Os to, os to!

Prinsessen Nu kan jeg frit sige, at jeg elsker dig. Jeg kan råbe det ud til hele verden.

Hans Så lad os råbe det sammen.

Prinsessen Jeg elsker dig.
& Hans

Hans På en dag har jeg fået et nyt liv. Både en ny far og dig. (*Begge ud*)
(*Kragen, egeren og grævlingen ind*)

Egern Skal de nu have unger, have unger?

Krage Lad dem nu få fred til at finde sig selv og hinanden.

Grævling Trist. Skoven bliver stille og sådan. Men det går vel an.

Egern Kommer Hans ikke i skoven mere, i skoven?

Krage Det er jeg helt sikker på, at han gør.

Grævling Grævlinger og Hans'er husker længe og sådan.

Krage Ja, og går der for lang tid, så henter vi ham.

Egern Jeg vil hjem igen, igen.

Kokken (*Kommer dansende tværs over scenen*)
Oh Maren mia. Oh Maren mia.

Krage Der er flere, der er smittet af det, de kalder kærlighed. Lad os tage til skoven, hvor vi hører hjemme.

Grævling Slot er godt. Skov bedst. Og sådan.
(*Dyrene ud*)
(*Prinsessen kommer løbende ind, mens Hans prøver at fange hende*)

Hans Bare vent til jeg fanger dig. Så skal du få!

Prinsessen (*Stopper*) Hvad skal jeg få? (*De kysser hinanden*)

Hans Enden på komedien.

Prinsessen Bare den er god.

Hans Er den det?

Prinsessen Vi kan jo gemme os bag tæppet og finde ud af det...

TÆPPE